

POLARIS mundi

לחות עולמות

טיול לקובה ופנמה 14 ימים

מסלול הטיול

יום 1 – הוואנה

אחר הצהרים הגעה להוואנה והעברה למלון.
לינה בהוואנה

יום 2 – הוואנה

לאחר ארוחת בוקר יציאה ליום של סיור בעיר הבירה הקובנית. נעבור בחלקיה החדשים, האנדרטה לזכר חוזה מרטי וכיכר המהפכה, באוניברסיטת הוואנה, באזור המודרני של מיראמר (Miramar) בו נמצאים את רוב השגרירויות ובמפעל סיגרים.
אחר הצהרים נמשיך בסיור, הפעם נצא בעקבותיו של הסופר ארנסט המינגווי - הברים בהם שתה והסיפורים אודותיו המתגלים בכל פינות העיר.
לינה בהוואנה.

יום 3 – הוואנה

נצא ליום סיור רגלי בחלקיה הישנים של העיר. נבקר במוזאון הרום, במרכז ההיסטורי, שהוכר על ידי אונסקו כאתר מורשת עולמי, בכיכר הקתדרלה, בכיכר המרכזית הנקראת פלאסה דה ארמאס (Plaza de Armas), שסביבה נמצאים כמה מהמבנים החשובים בעיר, בארמון הגנרלים (Palacio de los Capitanes Generales), ששימש בעבר כמקום משכנם של נשיאי קובה בו נמצא היום המוזיאון העירוני של הוואנה, בכיכר San Francisco de Asis ובמגוון אתרים היסטוריים נוספים.
זמן חופשי לקניות בשוק מלאכת יד (Handicraft Market).
לינה בהוואנה.

www.polaris-mundi.co.il

ר"ח אבן גבירול 2 ת"א 64077, בית אליהו קומה 2 טל: 03-6915580 פקס: 03-6965596

POLARIS mundi

לחות עולמות

יום 4 - הוואנה - וינאלס

הבוקר נסיעה לכיוון הקצה המערבי של האי, אל אזור עמק וינאלס, בפרובינציית פינאר דל ריו. האזור ידוע כאזור גידול הטבק המובחר של קובה. במסגרת הסיור ביקור באחד מבתי החרושת לסיגרים כדי לראות את תהליך ייצור הסיגרים הנעשה עדיין ידנית. בהמשך ביקור בציור הענק המנציח את עברו הפרהיסטורי של האזור, הידוע בגבעות הקטנות המבצבצות לאורכו. לאחר ביקור במערת האינדיאני, בין המערות הידועות באזור, נבקר בעיירה המיוחדת וינאלס (Viñales). העיירה מוצלת בשדרות עצים, רחובה הראשי תחום בקשתות הנישאות על עמודי עץ, ובכיכר העיר ניצבת כנסייה גדולה וישנה, בסגנון ספרדי עתיק. חזרה ללינה בהוואנה. לינה בהוואנה.

יום 5 - הוואנה - סיינפואגוס - טרינידד

נסיעה מזרחה לכיוון העיר טרינידד. בדרך נבקר בחוף גירון הידוע יותר כמפרץ החזירים, המקום בו נערך העימות הידוע ביותר של הקונפליקט הקובני - אמריקני. נבקר במוזיאון המציג את השתלשלות האירועים שקרו בשנת 1961. נמשיך בנסיעה אל העיר סיינפואגוס, עיר תעשייתית, המרכז ההיסטורי של העיר הקנה לה את השם - פנינת הדרום. נבקר במוזיאון העירוני נמשיך אל מלוננו על חוף הים סמוך לעיר טרינידד. הגעה וקבלת פנים. לינה בטרינידד.

יום 6 - טרינידד

לאחר ארוחת הבוקר טיול במרכז ההיסטורי של העיר טרינידד, שהוכרזה לפני מספר שנים ע"אונסק"ו כאתר מורשת עולמי. הרחובות המשובצים אבנים, הבתים הישנים, שחלקם כבר מראשית המאה ה-18 והם מרוצפים שיש קררה, כיאה לבתי המתיישבים הקולוניאליסטים שחיו בהם. ביקור במוזיאון הרומנטיקה, בבר קנצ'נקרה בחנות קרמיקה ובשוק מלאכת היד המפורסם של העיר. אחר הצהריים יציאה לביקור בעמק טחנות הסוכר - מרכז תעשיית הסוכר של קובה. שם נלמד על החקלאות המקומית כולל גידולי קנה הסוכר ונעלה למגדל התצפית מאנאקה איזנאגה חזרה למלון לארוחת ערב ולינה. לינה בטרינידד.

יום 7 - טרינידד - סנטה קלרה - הוואנה

נסיעה להוואנה דרך סנטה קלרה, לביקור במוזילאום בו טמונות עצמותיו של צ'ה גווארה-גיבור המהפכה הקובנית. צ'ה, יליד ארגנטינה ורופא במקצועו, נלחם לצד מהפכנים בבוליביה ושם נהרג. עצמותיו הובאו לקבורה לצד חבריו המהפכנים, רק כעשרים שנה לאחר מותו. לינה בהוואנה.

POLARIS mundi

לחות עולמות

יום 8 – הוונה - פנמה סיטי

העברה לשדה התעופה של הוואנה לטיסה לפנמה סיטי

פנמה

פנמה ידועה כיום בעיקר בזכות תעלת פנמה, המקשרת בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט. אולם מאות רבות לפני חפירת התעלה ועוד לפני בוא הכובשים הספרדים במאה ה-16, התקיימה בפנמה תרבות פרה קולומביאנית עשירה. כיום חיים בפנמה שבעה שבטים ילידים כאשר לחלקם הוענקה על ידי ממשלת פנמה אוטונומיה חלקית באזורים בהם הם מתגוררים, לדוגמה קהילת בני הקונה. השליטה בתעלת פנמה, שנפתחה לשייט בשנת 1914, עברה לידי ממשלת פנמה בשנת 1999. כלכלת פנמה מתבססת במידה רבה על מגזר השירותים, ובכלל זה ענפי המסחר, הבנקאות, הביטוח והתיירות, וכן הפעלת התעלה עצמה ושירותים נלווים.

פנמה סיטי היא מוקד הביקור לרוב המטיילים, העיר נוסדה ב-1519, והייתה היישוב הקולוניאלי הראשון לחופי האוקיינוס השקט. בזכות מיקומה הפכה בתוך זמן קצר לבסיס למסעות מחקר וכיבוש בפרו, וכן תחנת-מעבר למטעני זהב וכסף בנתיב מאמריקה לספרד. במאה ה-17 סבלה העיר מפשיטות של שודדי ים וכן מהתקפות של ילידים אינדיאנים. בשנת 1671 נכבשה העיר על ידי כוח שמנה כ-1,400 פיראטים, בהנהגת הנרי מורגן. הפיראטים בזזו את העיר, שנשרפה לחלוטין. היא נבנתה מחדש בשנת 1673, במרחק של כ-8 ק"מ מהמיקום המקורי, אך לא חזרה במהרה לממדיה לפני החורבן. כיום העיר היא המרכז הפוליטי, הכלכלי והתרבותי של פנמה ואוכלוסייתה מונה כ-813,000 תושבים, המהווים רבע מאוכלוסיית המדינה כולה.

לינה בפנמה סיטי

יום 9 – פנמה סיטי

לאחר ארוחת בוקר יציאה ליום שלם של סיור בעיר. ראשית לביקור בתעלה ותאי השייט בהם האוניות עולות ויורדות את 16 המטרים המפרידים בין חלקי התעלה. שעות הבוקר הן השעות העמוסות ביותר במקום כך שזהו הזמן הטוב ביותר לביקור. הביקור כולל גם כניסה למוזיאון התעלה ומרכז המבקרים מקום בו אפשר ללמוד על ההיסטוריה של התעלה וגם על התוכניות לפיתוחה. המשך הנסיעה אל טיילת אמדור - שלושה איים באוקיינוס הפסיפי מהם ניתן לצפות אל התעלה מצד אחד ואל קו הרקיע המרהיב של פנמה סיטי מן הצד השני. לאחר ארוחת צהריים במסעדה מקומית (כלול) הטיול ממשיך אל קסקו וייחו – הרובע הקולוניאלי של העיר עם רחובות צרים ובתים צבועים בצבעי פסטל. הארכיטקטורה של השכונה מזכירה את הרובע הצרפתי בניו אורלינס. אתרים נוספים בשכונה הם הקתדראלה מטרופוליטנה, התיאטרון הלאומי וכנסיית מזבח הזהב. המשך לפנמה וייחו - פנמה העתיקה, שהותקפה ונשדדה בשנת 1671 על ידי פיראטים אנגלים בהנהגתו של הנרי מורגן. כיום נותרו ממנה רחובות מרוצפים בלבנים אדומות, קתדראלה עם צריחים וקירות מטים ליפול, ושרידי קשתות ובתים מהתקופה הספרדית. חזרה לבית המלון.

לינה בפנמה סיטי

POLARIS mundi

לחות עולמות

יום 10 – רכבת לאורך התעלה - פורטובלו – גמבואה (Gamboa)

נסיעה ברכבת במקביל לתעלת פנמה לקולון (Colon). בדרך אפשר לראות נופים מרהיבים ובלתי נשכחים. ניתן לראות בדרך קטעים מפרויקט למאגר מין השלישי בגודלו בעולם. הגעה לעיר. שם נבקר באתרים החשובים כגון כנסיית סן פליפה שבתוכה נמצא הפסל השחור של ישו, העתיקות של פורטובלו והמבצר סן לורנזו. המשך נסיעה ליער הגשם גמבואה (Gamboa).
לינה בגמבואה.

יום 11 – גמבואה (Gamboa) – אמברה (Embera) – פנמה סיטי

יום טיול מלא אל קהילת האינדיאנים אמברה. נסיעה אל אגם אלחואלה והפלגה בסירות קטנות במעלה נהר צ'אגרס במעבה היער הפנמי. קבלת פנים על ידי בני האמברה, אחת משבעה השבטים האינדיאנים שעדיין נותרו בפנמה. זוהי הזדמנות להציץ לחייהם של מי שהיו כאן הרבה לפני בואם של הכובשים הספרדים. בני האמברה יציגו את מלאכות היד האופייניות להם וכמו כן תוגש ארוחת צהריים. בסיום הטיול חזרה למלון בפנמה סיטי.
לינה בפנמה סיטי

יום 12 – פנמה סיטי – אל וואלה (El Valle) – פלאיה בלנקה (Playa Blanca)

נסיעה אל הכפר אל ואלה דה אנטון (El Valle de Anton), המצוי בלע הר געש כבוי. הכפר מפורסם בשוק המתקיים בו בכל יום א' ושבת. תחילת הנסיעה לאורך האוקיינוס הפסיפי ובהמשך במעלה ההר אל הכפר, שמשפחות מכל רחבי העמק מגיעות אליו בבוקר יום א' ושבת למכור ולקנות פירות, ירקות, סלים ארוגים ביד, רהיטי עץ, כלי קרמיקה ועוד. באזור אטרקציות נוספות כמו מעיינות חמים, גן חיות, מפל מרהיב, הירוגליפים ועוד. אחר הצהריים העברה לאזור החוף, אל פלאיה בלנקה (Playa Blanca)
לינה בלאיה בלנקה

יום 13 – פלאיה בלנקה (Playa Blanca)

יום חופשי ליהנות מהמלון. בשעות הערב העברה לפנמה סיטי
לינה בפנמה סיטי

יום 14 –

העברה לשדה התעופה לטיסה הבינלאומית.